

De droom van... PAUL LIEVERSE

Waar droom je voor jezelf over?

Het is wel grappig dat je bij mij met die vraag komt, want dromen is niet mijn sterkste bezigheid. Veeleer is mijn eerste reactie bij ideeën en voornemens te checken of het haalbaar, betaalbaar en nuttig is. Dromen zijn bedrog...? Visie ergens voor hebben, overtuigingen scherp – zoals over het belang van goede zorg met een meer eerlijke verdeling voor wie het nodig heeft. En voor mezelf? Reizen, bepaalde culturen zien, spreekt me aan – maar dan gecombineerd met er een bijdrage hebben. Bijvoorbeeld door deelname aan een buitenlands CMF congres.

Wat is je droom voor CMF-Nederland?

CMF zou met gemak twee keer zo groot in ledental kunnen zijn – want wie kent er geen christen collega die nog geen lid is? Artsen zijn experts in denken over de rafels van het leven en in het communiceren daarover – waarom hoor je er zo weinig in het publieke debat? Ik zou graag zien dat er veel meer leden zijn en dat zij minder schroom hebben en meer hun spreekkamer uit komen.

Waar word je door geraakt op medisch vlak en droom je van dat dit zal veranderen of verbeteren?

Dagelijks zie ik mensen naar het ziekenhuis en andere zorgverleners komen met de verwachting dat ze even het probleem oplossen. De voorgestelde oplossing – van pillen tot operaties – wordt zo vaak kritiekloos overgenomen. Zo anders wanneer men een koelkast of auto koopt – waarbij hele consumentenboeken worden doorgespit. Wat me treft, is hoe men buigt voor de afgod Gezondheid en voor zijn priesters, de artsen. Een realistischer beeld bereiken van wat in de gezondheidszorg mogelijk is, dat is een heel verre droom van me.

Zijn er dingen (gebeurd) waar je nooit van had kunnen dromen?

Ten eerste: twee bijzondere kinderen. Ze zijn natuurlijk niet zomaar geworden wie ze nu zijn. Daar is juist ook door mijn vrouw Liesbeth veel liefde en zorg in gegaan. Ze hebben veel herkenbaars van ons beiden, maar – en



Naam: Paul Lieveerse
Vakgebied: anesthesiologie, inclusief pijnbehandeling en palliatieve zorg
Werkzaam in: Daniel den Hoed (onderdeel van Erasmus MC)
Leeftijd: 63 jaar
Nevenactiviteiten: diverse bestuurlijke taken, zoals voor Deltacursus en CMF-Nederland

dat is toch wonderlijk – daarnaast ook geheel eigen karaktertrekken en kwaliteiten.

Beiden zijn mooiere persoonlijkheden dan ik had kunnen dromen.

Iets heel anders, en dat puur negatief: wat ik bespeur is een verharding van hoe mensen en media reageren. Ik puzzel erop of *social media* en zich vluchtig laten informeren door internet hierin een factor is. Maar feit blijft: onze welvarendheid brengt geen aardigheid en zachtheid – eerder verkillig.

Zijn er maatschappelijke of politieke zaken die je na aan het hart liggen en waar je specifieke dromen voor hebt?

Wat me onaangenaam raakt, is het horen en lezen over grove onrechtvaardigheid, geweld tegen kwetsbare mensen. Bijvoorbeeld mensen die have en goed moeten verlaten wegens oorlog. Vrouwen die hun gevoel van eigenwaarde afgenomen wordt door mensenhandel. Dat soort dingen. Graag zou ik daar actie tegen voeren, zoals bij IJM of Jubilee Campaign, maar ik denk dat dergelijk werk voor mij emotioneel zwaar zou kunnen zijn. Hierover mijmeren versterkt bij mij het belang van het vooruitzicht van de uiteindelijke overwinning van Christus waar in Openbaring over gesproken wordt. In visioenen wordt getoond hoe de wereldgeschiedenis verloopt – in visioenen, zijn dat ook dromen? – maar dan verankerd in Gods vaste voornemen! ■